

Fietsen in onze



Kaasboerderij 3

Het is weer lente en het begint dus weer te kriebelen: eropuit! We hoeven nog geen lange tochten te maken, maar een kleine route door ons Groene Hart verbetert ons humeur en onze conditie al merkbaar. Opa's en oma's met hun kleinkinderen op de elektrische fiets en vaders en moeders met bakfiets kunnen een educatieve fietstocht maken van 23 kilometer langs de boerderijen in onze omgeving, waarvan sommige hun oorspronkelijke boerenbedrijf inmiddels hebben omgetoverd tot hippe ondernemingen, die soms gigantisch veel belangstelling trekken.

Ons startpunt is het buurthuis Matilo. Door de Zaanstraat en het Kasteelhof fietsen we naar de Julius Caesarbrug, die we rechts laten liggen. We rijden langs het kanaal naar knooppunt (70) en vandaar naar (72) langs de Tuin van de Smid. Hier was wellicht heel lang geleden ook een boerenbedrijf, maar sinds de aanleg van het park Cronesteijn zijn de gebouwen voor allerlei gemeenschapsactiviteiten gebruikt. Inmiddels is de horecagelegenheid Tuin van de Smid erin gevestigd, waar het steeds levendiger wordt. Het is ook leuk om hier met

kinderen langs te gaan voor een lekkere lunch, de speelhoek en de dieren. Achter de tuin wordt gewerkt aan een nieuw natuurgebied, waarvoor het zonnebloemenlabyrinth moest wijken.

Met of zonder het genot van een kopje koffie fietsen we door naar knooppunt (72) en vandaar naar (50). Hier moeten we even opletten, want de N206, die we kruisen, is verbreed en aan de overzijde is een La Place gekomen. Ook daar kun je goed een kopje koffie drinken, terwijl de kinderen van de leuke speeltuin genieten, maar eigenlijk moeten we hier even afstappen voor de winkel naast la Place, Boeren Goed, waar allerlei streekproducten te koop zijn. Langs de Burgemeester Delmersweg fietsen we door naar knooppunt (51) en daar mogen we het rustige en mooie land in fietsen. We zijn dan in de Grootte Westeindse Polder, een historisch veengebied, waar veel vogelsoorten worden beschermd en waar je nog steeds het land lager ziet liggen dan de dijken eromheen. Langs de weg liggen prachtige boerderijen, waarvan er twee (de nummers (7) en (79) hun eigengemaakte kaas verkopen.



Kaasboerderij 1

Genietend van het Groene Hart fietsen we dan de route (84) (98) (99) en onder de N206 door naar (26). Vandaar fietsen we weer door een historische polder met een oud gemaal naar de knooppunten (28) en (27). Daar ligt boerderij het Geertje. Twintig jaar geleden was het nog een bescheiden bedrijf, waar al wel jaarlijks de ooievaars te zien waren, maar inmiddels is het een waarachtig evenement. Je kunt er allerlei dieren zien en aaien, pony rijden, kano's huren en streekproducten kopen. In de tijd van de jonge lammetjes en biggetjes is het er zeer druk, maar de kinderen genieten van de leuke educatieve opzet en van de pannenkoeken.

Vanuit deze boerderij rijden we naar de knooppunten (83) en (82) en bij deze laatste gaan we het Kerkpad op naar knooppunt (81).

Enige kracht is nodig om de hekken te openen, maar vaak schiet een voorbijganger te hulp. De kerkpaden

eigen achtertuin

zijn historische plekken. Zij werden gebruikt door de boeren en dorpelingen om de zondagse dienst te bereiken. Kerken lagen vaak ver weg en daarom gaven boeren hun collega's en andere dorpelingen het recht van "overpad" om toch tijdig de kerk te kunnen bereiken. Nu geeft het als fietspad een mooi zicht op de natuur van de Weipoort.

Van (81) fietsen we dan in één stuk door naar (73) en we passeren de boerderij met het Weipoortse ijs (nr (29)) en de twee kaasboerderijen op nummer (72), de Kaasbarg en op nummer (73) de Leidse Kaas Koe. Op andere plekken worden heel goedkope plantjes aangeboden. Bij het einde van de Weipoortse weg (29) komen we bij boerderij Captein, waar we niet alleen kaas kunnen kopen, maar ook verse melk kunnen

tappen uit de automaat. Na knooppunt (73) steken we de N206 over om bij het benzinestation direct naar links het Polderpad op te fietsen.

Dit fietspad brengt ons weer naar Cronesteijn, waar we alsnog de Tuin van de Smid kunnen bezoeken of weer kunnen terugkeren naar Matilo om op de IJsselkade bij één van onze eigen winkeliers wat lekkers te kopen.

23 Kilometer fietsen in je eigen achtertuin is een goed begin van een mooi fietsseizoen.

Ankie Verlaan

