

# Fietsen door ons Groene Hart.

Het is een natte junimaand geweest. Daardoor konden we minder fietstochten maken, maar hopelijk kunnen we het nu inhalen in het overdadige groen. We gaan naar het gebied van de kwekers, waar een fietstocht niet zo voor de hand ligt, maar daardoor komen we juist verrassende plekken tegen.



We beginnen bij de Leiderdorpse brug (knooppunt 69) en rijden dan richting Koudekerk naar 71. Eerst fietsen we dan door de Leiderdorpse Hoofdstraat, waarvan het eerste deel nog een gezellige authentieke uitstraling heeft met het Spar-museum en het oude bruggetje over de Does. Na de nieuwe rode brug over de Rijn bij het oude kerkje, dat schuin tegenover het kinderdagverblijf "de Dartel" ligt, worden we over het Jaagpad geleid. Dat brengt ons terug in de geschiedenis, waarin het trekken van boten over het water door paarden (jagen), de belangrijkste manier was om goederen te vervoeren. Aan de overkant van het water zien we de bedrijven liggen die van oudsher



van dit vervoer afhankelijk waren, waaronder het bedrijf met de kenmerkende kromme schoorsteen. Aan de linkerkant, aan de Achthovenweg, liggen prachtige oude boerderijen. Een daarvan, hoeve Dijkzicht op nummer 15, dateert uit de 16e eeuw en is in de loop der tijd regelmatig verbouwd en aangepast. In de 18e eeuw was Dijkzicht een herenhuis met een chique inrichting, maar ook met een boerenbedrijf erbij. Dit pand is gekocht door Aad en Jantine Dorrepaal die de hoeve verbouwd hebben tot een centrum voor feesten en partijen. Op de website [www.hoeve-dijkzicht.nl](http://www.hoeve-dijkzicht.nl) is daar meer over te vinden. Met een steeds veranderend uitzicht over weiden, boerderijen en bedrijventerreinen, fietsen we Koudekerk binnen. Tegenover het oude kerkje fietsen we naar rechts (knooppunt 08) en steken de Rijn over om linksaf te gaan naar de knooppunten 07 en 94, die hier wisselend worden aangegeven. Neem het fietspad dat hier de prachtige natuur in gaat langs 05 tot 36. Hier is het gebied van de kwekers. Waar dat vroeger een nogal rommelige omgeving was, is dat nu aantrekkelijk ingericht. De tuinen zijn duidelijk aangelegd door liefhebbers en de kreekjes en slootjes maken het gebied tot een plaatje, vooral door de aanwezigheid van mooie oude molens en het zicht op oude kerktorens. Dat dit gebied de naam "Klein Giethoorn" heeft gekregen, verbaast ons niet. Van 36 gaan we naar 39, maar op de Burgemeester Ten Heuvelhofweg nummer 21 stappen we even af voor een wandeling naar de "Groene Kathedraal", een leuke creatieve verrassing in dit land. Daarna rijden we richting 35 en dan iets verder door naar boerderij t Woutje, waar we wat kunnen drinken en waar kinderen heerlijk kunnen spelen en varen. Daarna rijden we de weg weer terug naar 35 en vervolgens naar 26. Dit rondje

"Klein Giethoorn" is het hoogtepunt van onze tocht, hoewel we daarna ook nog veel moois tegen komen.



Van 26 gaan we naar 27 door Hazerswoude dorp, waar we ook nog een historisch museum kunnen bezoeken. Door het centrum gaan we naar 37, maar kijk hier goed uit bij de route-aanduiding, want die is moeilijk te volgen. Van 37 zijn er verschillende mogelijkheden om naar Leiden terug te fietsen: 58, 52, 73 is een korte maar heel mooie route, waarna je door de grote polder via 70 en 17 tenslotte weer in onze wijken belandt. Deze route is ongeveer 28 kilometer, dus goed te doen.

Ankie Verlaan  
foto's: Marten Ris



