

De fietstocht

Het is zondag 12 maart en eindelijk is het zonnig. We kunnen dus net op tijd de fietstocht gaan maken voor de krant, waarvoor de deadline aanstaande woensdag is. En wij zijn niet de enige fietsers: iedereen lijkt wel naar buiten te gaan om te genieten van de lente. We hopen dat het de komende maanden ook goed fietsweer gaat worden, zodat velen deze mooie tocht van 44 kilometer kunnen maken. Wij zagen de eerste lammetjes al en straks worden dat er vast meer. Vanuit de wijken Roomburg en Meerburg fietsen we naar de Roomburgerweg om vanaf knooppunt 69 naar 70 te rijden. Let op: sinds kort zijn er meer knooppunten ingevoegd. Zo passeren we 16, 09 en 03 om bij 90 Voorschoten in te rijden. Via 57 gaan we naar 91 en dan naar 51, 52 en 55. We zijn inmiddels in Wassenaar, waar de tocht ons langs de prachtige groene Landgoederenroute voert. Let op, want de knooppuntenbordjes zijn hier vaak verstopt achter andere palen en bijna op de grond of onder een groene aanslag niet meer leesbaar en in het chique Wassenaar valt de kwaliteit van het wegdek tegen. Maar de mooie omgeving met prachtige landhuizen en vijvers maakt weer alles goed. We fietsen door van 54 naar 58 en dan naar 38, 32 en 56.

We zijn dan in de omgeving van Den Haag en Voorburg met aan de rechterkant veel flats en links veel sportvelden en parken. Via 73 en 72 fietsen we door de knusse Herenstraat van Voorburg, met zijn mooie oude huizen, kleine winkels en het museum Swaenstein richting knooppunt 69. Onder het spoorwegviaduct door vinden we aan de linkerkant het Huygensmuseum. Constantijn en Christiaan Huygens waren belangrijke geleerden en staatslieden uit het Hollands verleden en van de overblijfselen van hun oude woonhuis is nu een mooi museum gemaakt dat gerund wordt door vrijwilligers en op zaterdag en zondag te bezichtigen is. Na een bezoek aan dit museum en de hoftuin, fietsen we weer terug naar knooppunten 74, 75 en 77. Overigens is er in Voorburg genoeg gelegenheid voor een kopje koffie en anders wel in Leidschendam en Stompwijk, waar onze tocht doorheen gaat. Via 79, 80, 96, 98, 84, 51 en 50 komen we weer in onze wijken aan bij knooppunt 69. Wij hebben inmiddels in Cronesteijn de eerste ooievaars gezien en verder heel veel lentebeloften: het groen loopt uit, de bloesem komt en de kinderen spelen buiten!



fietspad

