

De fietstocht door het Groene Hart

(Ankie Verlaan)

Op een prachtige dag in juni verkennen wij een fietsroute voor in deze krant. Het land ligt er prachtig bij. De boeren houden zich goed bezig met de natuur, want ze laten nu meer koeien buiten lopen dan een aantal jaren geleden en in de bermen bloeien allerlei wilde bloemen. Gelukkig kan het najaar ook nog prachtige fietsdagen opleveren, dus ook dan is deze tocht aan te bevelen. De route is ongeveer 42 kilometer en gaat vooral door het land en langs de wateren van het Groene Hart naar de prachtige rustgevende Lange-

raarsche plassen, waar een smalle weg met schitterende uitzichten dwars door de plassen gaat. In het boerenland op weg daarnaartoe zijn niet veel koffietenten te vinden en ook in Papenveer is er weinig en wat er is, is op dinsdag gesloten. Maar in Langeraar komen we over de ophaalbrug bij een plantsoen waar een café zit met de naam "hiernaast" en daarnaast een snackbar geheten "daarnaast". Humor heeft de man die er aan het werk is zeker en hij voorziet ons met een met genoeg van een drankje en een tosti.



