

Een winterse fietsroute

(Ankie Verlaan)

Vandaag de dag weten we niet of het weer zich houdt aan de oude seizoenswetten. Op 6 november was het in de middag 20 graden, maar in de week daarvoor had het 's nachts gevoren. Niemand kan dus nu voorspellen hoe onze winter eruit zal zien, maar desondanks blijft het advies: Beweeg en ga erop uit! Ook in de winter is er veel te genieten in ons buitengebied en mocht het te koud worden, dan hebben wij hier een route met voldoende cafeetjes en snackbars onderweg en zelfs een warme Vlindertuin en een museum.

Vanaf de Hoge Rijndijk -69- fietsen we richting Zoeterwoude -71- en volgen daar de Rijndijk. Bij -68- gaan we naar rechts naar -73- om daar linksaf de Weipoort in te gaan. In dit authentieke Hollandse landschap met veel watertjes en weilanden zijn aardig wat boerderijen waar je verse melk en heerlijke kaas kunt kopen. Bij knooppunt-81- rijden we door de weilanden, langs ganzen, zwanen en eenden naar -82-. Over de vernieuwde Geerweg fietsen we naar -83- en vandaar over een bebost pad naar de Oosteinde weg waar we via -84- naar -98- fietsen op weg naar Stompwijk. We fietsen door dit bijzondere land met aan de horizon de hoogbouw van de laatste decennia langs -96- naar -80-, maar onderbreken de route om even linksaf te slaan bij de drie molens die van ver af al te zien zijn. Ook die zijn een markant Nederlands kenmerk, behorend bij de droogma-

ling en het waterbeheer. Een huis aan de andere kant, de Antagonist, toont een stukje van die watergeschiedenis, over het vervangen van molens door een stoomgemaal en tenslotte door een dieselmotor. Na het bekijken van de molens rijden we door naar -80- en slaan linksaf, om de tunnel onder de A4 naar Leidschendam te nemen. Langs -77- en -79- fietsen we naar het sluisje in Leidschendam waar er meer dan voldoende gelegenheid is om te lunchen of warm te worden met een kop chocolademelk. Daarna gaan we via -81- langs het water naar -94- en dan over de brug naar -93- en naar -88-. Hier fietsen we een rondje langs het kasteel Duyvenvoorde, dat helaas in de winter gesloten is, maar nog steeds de moeite waard om van de buitenkant te beleven. We gaan langs -84- en -83- naar -82-, waar links de warme Vlindertuin ligt. Op dit moment wordt daar stevig verbouwd

om het Vlinderverblijf te vergroten en aan de weg een uitbouw met terras te maken. De eigenaar hoopt op 19 februari weer open te zijn. Langs de Veurse weg rijden we dan naar -93- en komen onderweg langs een oude bollenschuur, waar nu een winkel in tuinmeubilair gehuisvest is met daarnaast een lunchbar. Via -94- rijden we naar het centrum van Voorschoten om in de prachtige Voorstraat, waar ook veel te eten en te drinken is, te genieten van het zicht op de oude panden en de kerk. Naast het oude postkantoor is het museum van Voorschoten, waar we van woensdag tot zaterdag van 12.00 tot 17.00 een tentoonstelling over de zestiger jaren kunnen bezichtigen. Wat een nostalgie! Na deze boeiende tocht rijden we via -91-, -03-, -09-, -10-, -70-, -17- en -20- weer naar -69-.



Wat is ons kleine landje toch mooi!